



Gordon Visie

Mag Macht? (1)

Oktober 2008

GordonVisie wordt u aangeboden door de NET (stichting Nederlandse Effectiviteits Trainingen.)

De NET is licentiehouder van de Gordonmethode.

GordonVisie streeft ernaar zoveel mogelijk geïnteresseerden te informeren over aspecten van de Gordonmethode. GordonVisie verschijnt vier maal per jaar.

GordonVisie wordt geschreven door Saskia Henderson. De opmaak wordt verzorgd door mente Kroon.

Meer weten? Surf naar www.gordontraining.nl.
Mail: info@gordontraining.nl
Of bel: 06-51553812

Deze mail kunt u doorsturen naar uw cursisten en andere geïnteresseerden.

Geen interesse? Mail het de afzender: hij/zij zal u van de mailingslijst afhalen.

Voor de één is het een onvermijdelijk onderdeel van de opvoeding, voor de ander is het een vies woord: Macht. Deels heeft dit te maken met een zekere begripsverwarring. Mag macht?

Dat ligt er maar aan. U accepteert het van de stewardess dat ze u vraagt de veiligheidsriemen om te doen. U luistert aandachtig naar een vriendin die veel weet van mozaïeken. U verwacht van uw kind dat ze even belt als ze later is. Daarentegen wordt u hoogstwaarschijnlijk boos als een voorbijganger zich met de opvoeding van uw kind bemoeit, of als uw partner van u eist dat u het eten snel klaar maakt.

Hoe komt dat? Waarom accepteert u het gezag van de één wél, en van de ander niet?

Gordon onderscheidt vier soorten autoriteit. Dat u het gezag van de stewardess accepteert komt omdat u het logisch vindt dat zij vanuit haar functie bepaalde zaken van u kan vragen. Gordon noemt dit *Autoriteit op basis van Functie*. Mensen met deze autoriteit 'F', hebben door hun beroep of functie een zeker gezag. Ook los van een beroep zal u best eens iets willen aannemen van iemand. Als een vriendin veel weet van mozaïeken en u niet, bijvoorbeeld. Iemand heeft bepaalde kennis of ervaring en heeft daardoor op een bepaald gebied verstand van zaken. Dit wordt genoemd *Autoriteit op basis van Kennis*. U verleent uw 14 jarige 'Wizzkid' autoriteit 'K' als uw computer hapert en u pikt het niet als een onbekende zich ineens ergens mee bemoeit. De derde categorie is *Autoriteit op basis van Afspraken*. In het huis van de één is het bijvoorbeeld gebruikelijk om op de deur van de ander te kloppen voor je binnenkomt. Bij de ander geldt de afspraak dat je even belt als je later thuiskomt. Deze soorten autoriteit bestaan bij gratie van wederzijds goedvinden.

Ook als opvoeder hebt u met deze typen autoriteit te maken. Vanuit uw functie als ouder of leid(st)er is het logisch dat u gezag hebt. Ook hebt u kennis en ervaring die een kind niet heeft. U weet bijvoorbeeld dat elke dag cola en chips geen gezonde keus

is, uw kind (nog) niet. U kunt de gevolgen van bepaald handelen overzien, uw kind (zeker jongere kinderen) nog niet. Dat u in zulke gevallen uw autoriteit laat spreken, is dus niet slecht, maar juist een teken dat u uw opvoedtaak serieus neemt.

Anders wordt het, als u uw gezag boven alles stelt - als u vindt dat een kind zich aan u dient te 'onderwerpen'. U bent de 'Baas'. Dit wordt genoemd *Autoriteit op basis van Macht*. Wie sterker, groter, of slimmer is, kan zich boven iemand stellen en van alles eisen. Deze vorm van gezag werkt echter alleen zolang de ander bang van u is. Van wederzijds respect zal geen sprake zijn. Bij deze vorm van gezag hoort een vast stramien van straf, dreigen met straf, belonen, dreigen met onthouden van een beloning etcetera.

Veel mensen denken dat opvoeden zonder macht niet mogelijk is. Wat bedoeld wordt is: opvoeden zonder gezag is niet mogelijk (lees: niet wenselijk). Gordon bepleit dat het best mogelijk is gezag te hebben, zonder over te hoeven gaan op autoriteit 'M'.

In het volgende nummer van 'GordonVisie' ga ik hier verder op in.